



Rotterdamsche Studenten Corps / Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereniging

Met een bestaan van meer dan 110 jaar, ruim 1800 leden, 16 onderverenigingen en 160 huizen is het Rotterdamsch Studenten Corps en de Rotterdamse Vrouwelijke Studenten Vereniging (RSC/RVSV) de oudste, grootste en meest toonaangevende studentenvereniging van Rotterdam. RSC/RVSV heeft tal van mores en tradities die het verenigingsleven vormgeven. Door jaarclubs, disputen en gezelschappen met elk hun unieke karakter zorgt RSC/RVSV voor het ontstaan van vriendschappen voor het leven! Als eerstejaars begint je studentenleven bij RSC/RVSV meteen; je ontmoet veel nieuwe mensen, je gaat een jaarclub vormen, in een studentenhuis wonen en misschien wel bij een dispuut of gezelschap. Elke maandag heb je als meisje met je jaarclub 'club-eten', waarna je kan gaan borrelen in de zaal en de avond kan afsluiten in onze eigen studentendiscotheek Bikini! Om de twee weken is er op de woensdag ongemengde avond. Ook op donderdag is de sociëteit open voor zaalavonden en op vrijdag, als het weer natuurlijk meezit, kan je vaak onder het genot van een koud drankje staan borrelen op ons terras of lekker een kijkje nemen in de Bikini!

RSC/RVSV staat niet alleen in het teken van de borrelavonden, ook is er van alles mogelijk op organisatorisch en bestuurlijk gebied. Studie, carrière en maatschappelijke betrokkenheid staan bij ons hoog in het vaandel en er zijn veel mogelijkheden om jezelf op deze vlakken te ontwikkelen. Zo kun je je als lid van RSC/RVSV aansluiten bij elk van de 16 onderverenigingen die actief zijn op het gebied van sport, toneel en muziek (met onder andere onze eigen Hermes House Band). Daarnaast kan je deelnemen aan een van de vele commissies die onze vereniging rijk is, om feesten, festivals en andere evenementen te organiseren. Op deze manier kun je unieke kwaliteiten ontwikkelen die later goed van pas kunnen komen en leer je daarnaast een hele hoop nieuwe mensen kennen.

Tijdens de Eureka week ben je van harte welkom op ons terras om vanaf 14:00 onze leden te ontmoeten en de sfeer te proeven. Daarnaast is het mogelijk om bij een van onze 16 verenigingshuizen te slapen, zodat je kan ervaren hoe het is om in een studentenhuis te wonen en kan je hier tijdens de Eureka week chillen, slapen, eten en borrelen! Een voorproef van de EW geven wij op 26 juni 2026: dan is namelijk het slotfeest van onze soos waar iedereen welkom is! Hiermee kunnen we ons alvast verheugen op de allerleukste week van het jaar!

Wil je slapen in een verenigingshuis tijdens de Eureka week? Of heb je andere vragen? Mail dan naar p.vantheek@ew-rotterdam.nl of p.raphael@ew-rotterdam.nl of stuur ze een bericht via instagram op [eurekaweek_rsc_rvsv](https://www.instagram.com/eurekaweek_rsc_rvsv) ! Blijf op de hoogte en ga naar onze algemene Instagram ([eurekaweek_rsc_rvsv](https://www.instagram.com/eurekaweek_rsc_rvsv)).

Liefs, De Eureka weekcommissie 2026



Robert Baeldestraat 55, 3061TH, Rotterdam



[eurekaweek.rsc.rvsv](https://www.instagram.com/eurekaweek_rsc_rvsv)

[eurekaweek.rsc.rvsv.logeetjes](https://www.instagram.com/eurekaweek_rsc_rvsv)



R.S.V. SANCTUS LAURENTIUS

R.S.V. Sanctus Laurentius is de oudste gemengde studentenvereniging van Rotterdam. Met meer dan 1400 leden en een levendig netwerk van ruim 4000 reünisten, is Laurentius een studentenvereniging met een gelijke man-vrouw verdeling en een schat aan tradities die al generaties lang worden gekoesterd.

Bij Laurentius draait het niet alleen om feesten en gezelligheid, maar ook om het smeden van onvergetelijke vriendschappen en persoonlijke ontwikkeling. Op de dinsdag en donderdag komen de leden samen op de vereniging die is gevestigd in het centrum van Kralingen, dé studentenwijk van Rotterdam, waar meer dan al haar 40 verenigingshuizen staan. Onze vereniging biedt diverse verbanden zoals jaarclubs, disputen en andere gezelschappen, waaruit vriendschappen voor het leven ontstaan. Daarnaast zijn er tal van mogelijkheden om jezelf te ontplooiën door deel te nemen aan commissies waarin je organisatorische, communicatieve en sociale vaardigheden kunt ontwikkelen.

Tijdens de Eurekaweek verwelkomen we jullie graag op ons terras, zodat jij ook kan proeven hoe het is om lid te zijn bij Laurentius. Je kunt zelfs in een van onze huizen verblijven tijdens de Eurekaweek in augustus of tijdens het pre-Eurekaweek feest op vrijdag 3 juli. We zijn super enthousiast om je te ontmoeten!

Heb je vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met Jill via eurekaweek@laurentius.nl. Volg ook onze Instagram ([@eurekaweek.laurentius](https://www.instagram.com/eurekaweek.laurentius)) voor alle laatste updates over onze activiteiten voor én tijdens de Eurekaweek!



EERSTEJAARS AAN HET WOORD

Hoi! aankomend student,

Mijn naam is Julot en ik ben afgelopen jaar lid geworden bij Laurentius!

Mijn avontuur begon bij de pre-EW party. Ik vond het toen zó leuk dat ik dacht: hier wil ik vaker zijn! Tijdens de EW liep ik met tassen vol spullen naar het Laurihuis waar ik slapertje was. Hier heb ik samen met andere slapertjes en huisgenoten een hele leuke EW gehad. Je leert in die dagen al veel mensen kennen en hier worden al de eerste vriendschappen gemaakt.

Na KMT begint het echte leven: vaste kroegavonden, eten in de Smulpaep en je jaarclub vormen. Studeren en op jezelf wonen is even wennen, maar je leert snel zelfstandig worden. Blijf plannen, ook als je brak bent - zo kan je optimaal van het studentenleven genieten!

Al met al had ik het niet anders gewild en ben ik hier helemaal op mijn plek. Ik heb een geweldig eerste jaar gehad en kan niet wachten op aankomende jaren. Mijn tip: pak alle kansen aan die je krijgt, want het kan zomaar eens tot hele leuke dingen leiden. Hopelijk zie ik je op het terras!

Groetjess,
Julot



S.S.R.-ROTTERDAM



S.S.R.-ROTTERDAM
Mauritsweg 29B

 [eurekaweek.ssrr](https://www.instagram.com/eurekaweek.ssrr)
 [slapenbijssrr.eurekaweek](https://www.instagram.com/slapenbijssrr.eurekaweek)

S.S.R. & EUREKAWEEK

Sinds 1918 is S.S.R.-Rotterdam één van de grootste gemengde verenigingen van de stad, waar zowel HBO als universiteitstudenten lid kunnen worden. Bij S.S.R.-R. maak je al snel nieuwe vrienden. In je eerste jaar sluit je je aan bij een dispuut, vorm je een jaarclub en zijn er veel feesten en andere evenementen. Hierdoor leer je ouderejaars kennen, maar vorm je ook een hechte band met je jaargenoten. Van studeren met je clubgenoten tot borrelen met je dispuut, je voelt je al snel thuis in Rotterdam.

Tijdens de Eurekaweek ben je elke dag van harte welkom op ons terras vanaf 16:00 en vanaf 23:00 in ons pand voor feesten met vette artiesten! Je kan gratis in één van onze verengingshuizen blijven slapen, om mee te borrelen en samen naar het terras te gaan. Trap de week goed af en kom zondag alvast gezellig langs.

Na de woensdag nog niet uitgefeest? Kom langs voor ons extra programma op donderdag, met een cantus gesponsord door Stëlz op ons terras!

Volg ons op @eurekaweek.ssrr om op de hoogte te blijven van al onze evenementen voor en tijdens de EW, of neem een kijkje op @slapenbijssr.eurekaweek voor een gratis slaapplek.

EERSTEJAARS AAN HET WOORD

Hoi! Ik ben Bart, eerstejaars lid bij S.S.R.-R., en tijdens de Eurekaweek liep ik mee met het HBO/Meerdere jaars uni programma. In die week sliep ik bij huize Casa en was ik overdag en in de avond veel op het terras te vinden. Juist daar heb ik de mensen leren kennen die ik nu nog steeds dagelijks spreek. Vanaf het eerste moment voelde het vertrouwd en vooral ontzettend gezellig, alsof je er al veel langer bij hoorde.



Na de Eurekaweek begon de dispuutenperiode, en daar heb ik uiteindelijk een dispuut gevonden waar ik echt helemaal op m'n plek zit. Een groep waar het altijd gezellig is en waar je altijd op terug kunt vallen. Daarnaast heb ik met 12 enorm leuke gasten een jaarclub gevormd, wat ervoor zorgt dat er eigenlijk geen dag voorbijgaat zonder mooie momenten.

Ook op woongebied ging het hard: vrij snel vond ik een enorm leuk gemengd S.S.R-huis, waardoor ik nog meer uit mijn studententijd kan halen en altijd midden in de gezelligheid zit. Het combineren van de vereniging met mijn studie gaat verrassend goed. Juist doordat je je tijd leert indelen en iedereen om je heen in hetzelfde schuitje zit, ontstaat er een fijne balans tussen hard werken en volop genieten.

Ik heb enorm veel zin in alles wat de komende jaren nog gaan brengen. Ik kijk ernaar uit om jullie dit jaar te zien tijdens de Eurekaweek!



RSG



STARTSCHOT

EERSTEJAARS AAN HET WOORD

Hee! Ik ben Alani, ik ben 18 jaar oud. Ik studeer rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit. Een studentenvereniging leek mij wel leuk, maar ik wist niet helemaal of het bij mij zou passen. Door de leuke mensen die ik ontmoet had en de sfeer op het terras, ben ik de avonden erna elke keer weer bij RSG beland en heb ik mij op de laatste avond ingeschreven! En wat was dit een goede keuze! Afgelopen jaar heb ik veel nieuwe vriendschappen opgebouwd, een leuke jaarclub gevormd, ben ik bij een commissie gegaan en heb ik met hen veel leuke herinneringen gemaakt op weekendje vol met gelach, gekloot en gepraat. Daarnaast borrel ik regelmatig met m'n jaarclubje of met de ouderejaars en heb ik met veel mensen een goede band gekregen. RSG is voor mij echt thuis komen en ik kan aan iedereen aanraden om er in ieder geval een kijkje te nemen!

Hoi!! Ik ben Stan Bogers, ik ben 19 jaar en ik ben dubbelstudent Bedrijfskunde en Fiscaal Recht aan de EUR. Tijdens de Eureka week had ik in eerste instantie nog niet echt een beeld bij studentenverenigingen, maar op de eerste dag namen mijn groepsleiders me mee naar RSG. Door alle leuke mensen die ik daar heb ontmoet en de goede sfeer heb ik me uiteindelijk al snel ingeschreven. Dat is echt een topkeuze geweest! Ik vind het super gezellig bij RSG. Ik was eerst bang dat het moeilijk te combineren viel met mijn studie, maar dit is niet het geval. Ik heb een hele leuke jaarclub waar ik vaak mee borrel en feest!



In het kort: Wat is het R.S.G.?

Wat R.S.G. uniek maakt in Rotterdam, is dat wij staan voor gelijkwaardigheid, vrijheid en tradities. Dat zijn geen loze woorden, maar waarden die je écht terugziet in ons verenigingsleven.

Bij R.S.G. is iedereen gelijk. Of je nu eerstejaars bent of al jaren rondloopt: alle leden hebben dezelfde rechten en hetzelfde aanzien. Als eerstejaars kun je dus net zo goed actief worden in een commissie, een dispuut of ergens anders binnen de vereniging. Iedereen telt mee.

Wel belangrijk om te benoemen: bij ons is geen ontgroening.

Daar geloven wij niet in. In plaats daarvan heb je een kennismakingstijd, waarin je op een leuke en ontspannen manier je lichtingsgenoten én de vereniging leert kennen.

Daarnaast draait R.S.G. om vrijheid. Je bepaalt zelf hoe vaak je langskomt en hoe actief je wilt zijn. In je eerste jaar zijn er een paar momenten waarop je wordt verwacht, zoals eerstejaarsdiensten, koken en tappen. Dat klinkt misschien spannend, maar het is juist dé manier om de vereniging en je medeleden snel te leren kennen. Buiten die momenten om vul je je studententijd bij het R.S.G. helemaal op jouw manier in. Geen verplichtingen, wél mogelijkheden.

Het R.S.G. bestaat al meer dan 100 jaar (sinds 1921!). In die tijd zijn er veel mooie tradities en mores ontstaan die onze vereniging karakter geven. Die tradities zorgen voor een authentieke, studentikoze sfeer en maken van de sociëteit een plek waar je je snel thuis voelt.

Afrondend kun je het R.S.G. dus zien als dé moderne studentenvereniging van Rotterdam. Bij ons krijg je de vrijheid om je studententijd helemaal naar eigen wens in te vullen. Je kunt hier van alles leren, van het organiseren van gave evenementen en koken voor grote groepen tot draaien als DJ, biertjes tappen achter de bar en nog veel meer.



Ondertussen geniet je volop van het studentenleven. Tradities spelen daarbij een belangrijke rol binnen het R.S.G. Juist de combinatie van vrijheid en traditie zorgt ervoor dat je écht het studentikoze leven instapt.



START
SCHT



eurekaweekrsg.nl



@eurekaweekrsg



Navigators Studentenvereniging Rotterdam
Sociëteit Alveus Dei
Eendrachtsplein 10

@eurekaweek.nsr
www.eurekaweeknsr.nl
Tegendraads

NAVIGATORS STUDENTENVERENIGING ROTTERDAM



Navigators Studentenvereniging Rotterdam (NSR) is met ruim 300 leden de grootste christelijke studentenvereniging in Rotterdam. NSR staat midden in het studentenleven en heeft een open karakter, met een unieke combinatie van écht student en écht christelijk.

Als studentenvereniging organiseren we allerlei activiteiten zoals borrels, feesten, weekenden en een gala. Binnen NSR zijn er veertien hechte disputen, elk met een eigen karakter, en talloze commissies die het verenigingsleven vormgeven.

Tegelijkertijd speelt het christelijk geloof een centrale rol. We willen meer zijn dan een vereniging met alleen een christelijk tintje: geloof krijgt actief vorm in vieringen, bijbelkringen en gesprekken over levensvragen en het volgen van Jezus. Openheid en oprechte interesse staan daarbij centraal. Ons motto is: Christus kennen en Hem bekendmaken.

Onze sociëteit 'Alveus Dei' aan het Eendrachtsplein is elke dinsdag- en donderdagavond vanaf 22.00 uur geopend. Tijdens de Eureka week ben je ook welkom op ons terras (Eendrachtsplein 10) vanaf 16.00 uur. Kom langs en ontdek zelf hoe leuk NSR is! Hopelijk tot sne1.



Hé hallo, mijn naam is Maartje Joosse en eerstejaars lid bij NSR. Ik ben lid geworden bij deze vereniging omdat het mij heel tof leek om een netwerk van christelijke jongeren te hebben in Rotterdam. Ik merk dat het heel waardevol is om met mensen die in dezelfde levensfase zitten, over het geloof te praten, te bidden en gezellig, op onze mooie sociëteit, een drankje te drinken.

Ik ervaar NSR als een warme groep mensen waar Jezus centraal staat, zonder dat we terugdeinzen voor een beetje studentikoosheid. Je wordt uitgedaagd, zowel persoonlijk als in je geloof. Tijdens de KMT (kennismakingstijd) bouw je als eerstejaars al snel een hechte band op met je jaar, waarmee je door het jaar heen samen borrels beleeft. Daarnaast kun je een jaarclub starten met vrienden of gewoon gezellig borrelen op de sociëteit.

Wat ik mooi vind aan NSR is dat het niet alleen draait om samen over Jezus praten en leren, maar ook om hoe je dat geloof uitdraagt naar buiten en op een positieve manier bijdraagt aan Rotterdam. Iedereen is welkom bij NSR. Juist doordat er mensen uit verschillende kerkstromingen samenkomen, ontstaan er interessante gesprekken en discussies—vaak gewoon aan de bar, jas-das, met een drankje en een portie biba's. Vanaf het moment dat je lid wordt, word je overal bij betrokken en wordt er alles aan gedaan om je thuis te laten voelen.

NSR is de perfecte plek om te genieten van je studententijd, over Jezus te leren en een relatie met hem op te bouwen.

